

# VAN CLAAS TOT KLAAS



## TWAALF GENERATIES

De naam Admiraal duikt voor het eerst in de archieven op bij een zekere Claas Admiraal, geboren omstreeks 1670 in Kuinre in Overijssel. De jongste Klaas is geboren op 24 oktober 1978 in Ten Boer.



Het wapen van Kuinre



De voormalige boterwaag

De geschiedenis van Kuinre gaat terug tot omstreeks 1100. In de weilanden en bossen vlak voor Kuinre in Overijssel liggen nu op het droge de overblijfselen van een zeerovernest, de Kuinderburcht. De Heren van Kuinre waren de ergste zeerovers van Noord Nederland. In 1197 viel de toekomstige Graaf van Holland, Willem, het kasteel aan en verdreef de heer van Kuinre, Hendrik de Crane (wat Kraanvogel betekent).

Kuinre was een vissers- en havenplaatsje, maar kwam bij aanleg van de Noordoostpolder op het droge te liggen.



**Het vroegere strand bij Kuinre**      **Huidige situatie op dezelfde plek**

Claas Admiraal had één zoon, genaamd Jan, geboren in 1690 en vier kleinkinderen: Klaas, Aaltje, Hendrik en Pieter.

Deze Klaas, geboren in 1717, vertrok naar Hasselt, zo'n 30 km ten zuidoosten van Kuinre. Hij ontmoette daar een meisje, Cornelia geheten en trouwde met haar toen hij 30 jaar was. Hun nazaten zijn tot op de huidige dag in Hasselt terug te vinden.



Hasselt had toen al een rijke geschiedenis achter de rug. In 1252 kreeg het stadsrechten. De Hasseltenaren ontvingen tal van privileges waaronder het recht om week- en jaarmarkten te organiseren. De welvaart steeg nog verder toen Hasselt zich aansloot bij de Hanze, een groep steden die gezamenlijk handel dreven.



**Het oude Hasselt**



**Voormalig raadhuis Hasselt**

De eerste en enige zoon van Klaas en Cornelia werd natuurlijk naar zijn grootvader genoemd: Jan. Hij werd geboren in 1749 te Hasselt. Toen hij 21 jaar oud was, trouwde hij met Johanna. Zij kregen 11 kinderen. De oudste heette weer Klaas, geboren in 1771. Ook Klaas trouwde op 21-jarige leeftijd, met Jacobje uit Zwollerkerspel. Zij kregen 8 kinderen en de oudste heette.... precies: Jan. Na het overlijden van Jacobje hertrouwde Klaas met Harmina. Hij was toen al 61 jaar.

Jan Admiraal werd gedoopt op 6 oktober 1793. Hij koos het beroep van schipper. Hij trouwde in 1821 met de zes jaar jongere Jannetje, dochter van Gerrit van Dijk. Jan en Jannetje kregen 11 kinderen. De eerste werd vernoemd naar vaders vader, Klaas dus. De tweede werd vernoemd naar moeders vader, Gerrit dus.

Gerrit Admiraal werd geboren op 17 september 1823, nog steeds in Hasselt. Hij is zijn leven lang timmermans knecht gebleven. Zijn oudste zoon heette Jan. Jan Admiraal werd geboren op 5 mei 1854. Jan combineerde het timmermansvak met de scheepvaart en werd "bootjesmaker". Zijn grote liefde was Christina van Dijk. De liefde was zelfs zo groot, dat ze moesten trouwen. Hij was toen 24 jaar oud en Christina ongeveer 19 jaar. Vijf maanden na hun huwelijk, op 3 juli 1879, kregen zij hun eerste kind, Gerrit, vernoemd naar zijn grootvader, die later dat jaar overleed op 56-jarige leeftijd. Deze Gerrit was de overgrootvader van de jongste Klaas



Gerrit leerde het vak van zijn vader. Helaas liepen de zaken niet goed, er was niet voldoende werk in de scheepvaartbusiness in Hasselt. Gerrit zocht het avontuur op en vertrok naar Rotterdam, de grootste haven ter wereld. Uiteindelijk kwam hij in Maassluis terecht, waar hij Catharina Bakker ontmoette. Ook zij was een meisje uit Overijssel, geboren in Urk, om precies te zijn. Ze was met haar ouders naar het westen vertrokken voor een betere toekomst. Ze trouwden en kregen in 1907 een zoon. Die moest natuurlijk Jan heten.

Gerrit had inmiddels een goede baan in de grote vaart. Hij was soms maanden van huis wanneer hij als scheepstimmerman meevoer met de grootste schepen over de wereldzeeën. Het ging zo voorspoedig, dat hij uiteindelijk zijn wens kon verwezenlijken om eigen baas te zijn en dan niet op zee, maar aan de wal. Hij startte een eigen aannemersbedrijf en verhuurde een aantal huizen in Maassluis. Gerrit en Catharina werden gezegend met in totaal zeven kinderen:

- Jan (1907) trouwde met Jannie en kreeg 11 kinderen. Na de tweede wereldoorlog vertrok het hele gezin naar Amerika. Alleen zijn oudste zoon Gerrit bleef in Nederland.
- Henk (1909) trouwde met Aagje en kreeg 6 kinderen. Ze bleven in Maassluis wonen, alleen zijn oudste zoon Gerrit emigreerde naar Australië.
- Stien (1914) trouwde met Gilles, maar deze overleed op jonge leeftijd. Later trouwde zij met Henk, maar bleef kinderloos.
- Gerrit (1918) trouwde met Plonie en samen vertrokken ze naar Curaçao. Later keerde hij terug naar Nederland. Ze kregen twee kinderen. Plonie woont in Heino.
- Koos (1921) trouwde met Fran. Ze kregen 6 kinderen. Het echtpaar woont nu op een boerderij in Ruinen. Koos is de enige nog in leven zijnde zoon van Gerrit.
- Bij de geboorte van zijn laatste zoon bracht Gerrit de naam Klaas weer in de familie. Klaas (9 januari 1923) trouwde met Suus. Ze kregen 4 kinderen.
- Riet (1927) trouwde met Piet en kreeg 7 kinderen. Zij wonen beiden nog in Maassluis.

Klaas hielp zijn vader op de werkplaats als timmerman. In 1943 moest hij onderduiken om aan de Duitse arbeidsdienst te ontkomen. Dat kon in Noord-Brabant. In 's Gravenmoer kon hij aan de slag als schilder. De bevrijding kwam in 1944, maar ja, zijn familie zat nog in bezet gebied. Hij sloot zich aan bij het geallieerde leger en trok Duitsland in, in de achterhoede. Gelukkig duurde het niet lang of de oorlog was ten einde. Na terugkomst in Maassluis kon hij genieten van een maandenlang dierend bevrijdingsfeest.

Maar gewerkt werd er ook. Zijn vader was onverbiddelijk: Klaas mocht niet studeren, want zijn broers kostten al teveel studiegeld, nee, hij bleef timmermans-knecht. Zijn moeder troostte hem met de gedachte dat het misschien nog wel ergens goed voor zou kunnen zijn. Dan maar studeren in de avonduren! Zo behaalde hij zijn MTS-diploma. In 1949 kon hij aan de slag als technisch ambtenaar.

Drie jaar later trouwde hij met Suzanna (Suus) van Aalst uit Maasland, op 6 maart 1952. Op 11 januari van het jaar daarop werd Gerrit (Gert) geboren.

Kort daarop werd Klaas opzichter bij de gemeente Rotterdam en daarom vertrok het jonge gezin naar de grote stad. Daar werd Cora geboren. Vervolgens ging hij voor de gemeente Schiedam werken, waar Ineke het levenslicht zag.

Maar het werk beviel hem niet. Hij wilde het onderwijs eens proberen. Via een schriftelijke cursus en zestig uur stage op de LTS kwam hij uiteindelijk in september 1962 bij een technische school in Beverwijk terecht. Daar werd Hans geboren, in 1966. Nog datzelfde jaar stapte hij over naar een LTS in Gouda, tevens zijn laatste baan. Het gezin ging wonen in Waddinxveen.

Na zijn vervroegde pensioen verhuisden Klaas en Suus naar Maarn. Uiteindelijk keerde hij in 1987 terug naar zijn roots, naar Maassluis, maar het jaar daarop kwam hij te overlijden.

Zijn oudste zoon, Gert, trouwde op 15 december 1976 met Marrie Vos. Ze gingen wonen in Ten Boer. Hun beide zonen werden daar geboren. De oudste werd vernoemd naar Klaas, maar als roepnaam werd Nico gekozen (24-10-1978). Op 2 april 1981 kreeg Nico een broertje, genaamd Hans.





De onderstaande kaart toont de verspreiding van de Admiralen over Nederland.  
Dit is gebaseerd op de telefoongids van 1993 (zie [www.familienaam.nl](http://www.familienaam.nl)).



Hans Admiraal, Uithoorn 24-10-2004.  
Met dank aan H. Lunstroo (<http://home.planet.nl/~lunst001>).